



Les 3.1: Omstandigheden aan boord - wereldoriëntatie

Antwoorden

Vraag 1

Antwoord:

ziekte, sterfte, slecht weer, honger, heimwee, slecht/weinig eten, veel mensen bij elkaar, vies.

Vraag 2

Wat versta jij onder slecht weer?

Antwoord: Eigen mening, van wind of motregen tot storm met bliksem en zwaar onweer

Wat zou voor de Eenigheid het slechtste soort weer zijn geweest?

Antwoord: windstilte (andere, mindere mogelijkheden: orkaan, hevige storm)

Waarom?

Antwoord: een zeilschip heeft wind nodig om te kunnen zeilen. Bij windstilte komt het schip niet vooruit

Vraag 3

Wat was zijn taak?

Antwoord: het verzorgen van zieke opvarenden, zowel bemanningsleden als tot slaaf gemaakte Afrikanen.

De chirurgijn hield in zijn logboek alles nauwkeurig bij. Waarom was dit zo belangrijk?

Antwoord: Dan wist hij precies welke ziekten, symptomen mensen hadden en welke medicijnen hij kon gebruiken / had gebruikt.

Een van de jongens was 'sterck met wormen beset'. Wat was er met hem aan de hand?

Antwoord: Hij had heel veel wormen. Met 'wormen' werden soms ook lintwormen aangeduid.

Vraag 4

Antwoord: b

Vraag 5

Antwoord:

1. Met zeewater, zonder zeep
2. Met zeewater, soms met urine
3. Door het openen van een luik
4. De patiënt kreeg rum
5. Met een zaag of een mes
6. Door de zon/wind. De kombuis zorgde ook voor warmte

7. De chirurgijn had een eigen apotheek in zijn chirurgijnskist
8. Met blusemmers, deze stonden altijd klaar
9. Met een spalk van hout gemaakt door de timmerman
10. Voedsel met vitamine c meenemen, zoals wortels, citroenen, limoenen, kool

Vraag 6

Eigen invulling.

Er bestonden wel officiële regels voor voedsel en maaltijden en de hoeveelheden per bemanningslid, maar daar werd niet altijd even zorgvuldig mee omgegaan. Voor het menu zou rekening gehouden kunnen worden met:

Van de bij vertrek meegenomen ingrediënten was het scheepsbrood/-beschuit het belangrijkste voedsel. Boter en zout werden gebruikt om het eten mee te bereiden. Meestal waren er twee vleesdagen per week en een spekdag, soms gecombineerd met bonen. Op de overige dagen at men gort, erwten en stokvis. Voor iedere opvarende gingen ook Hollandse kazen mee voor de gehele reis. Per dag kreeg iedereen een maat (meestal stinkend) water.